

En sømand i kærlighed

Tekst/musik: Helge Larsen

E H A E E H E

En sø-mandsom el - skede hav og vind Sej - le - de ud Som en

E H A E E H E

fri - byt - ter fra Spa - niens land Fulg - te han hjer - tets bud

A H E H A H E

Som sø - mand der blev han født Ved ha - vet bred

A H E H A H E

Som sø - mand der blev han født Født i kær - lig - hed

F#m E C#m H

Kom sorg i hans min - de Som ti - de - vand der flød for - bi

F#m E C#m H

Med min - der - ne fra Den sid - ste havn

A H E H A H E

Som sø - mand der blev han født Født ved ha - vet bred

A H E H A H E

Som sø - mand der blev han født Født i kær - lig - hed

En sømand som elskede hav og vind
Sejlede ud
Som en fribytter fra Spaniens land
Fulgte han hjertets bud

*Som sømand der blev han født
Ved havet bred
Som sømand der blev han født
Født i kærlighed*

Som i en gammel sømandsvis
Sejlede han ud
Vindens susen i skibets sejl
Havet kaldte på ny

Kom sorg i hans minde
Som tidevand der flød forbi
Med minderne fra
Den sidste havn

Som sømand der blev han født ...

Bølgerne slog imod hans bryst
Længsler fra havets dyb
Gemt her i denne sang
Sang om kærlighed

Som sømand der blev han født ...

Nattens mørke som svandt
Morgengry på ny
Skibsklokkens klemte endnu engang
Henover dækket klang

Kom sorg i hans minde
Som tidevand der flød forbi
Med minderne fra
Den sidste havn

Som sømand der blev han født ...

Solens varme mod skibets side
Bragte minderne frem
Om hende som han elskede
Og tog der i sin favn

Kom sorg i hans minde
Som tidevand der flød forbi
Med minderne fra
Den sidste havn

Som sømand der blev han født ...